

Werkje voor kinderen: Jezus verandert je

Van rupsje tot vlinder

Jezus kan je veranderen, net zoals een rups tot vlinder wordt. Niet dat je dan ineens vleugels hebt of kan vliegen, maar je merkt van binnen dat je karakter verandert. Heel bijzonder!

We worden gevormd tot wat Jezus van ons wil maken, we horen bij Hem, we gaan meer en meer lijken op Hem en dat stralen we uit. We zullen meer en meer richting het licht gaan, en kiezen voor wat Hij ons geeft.

Stel nu dat de vlinder kon praten tegen de rups? En de vlinder zou vertellen: Ik was eerst net als jij! Ik was eerst ook zo, kroop over de takjes en at van de blaadjes. Vliegen kon ik nog niet, maar nu... nu ben ik geworden tot een prachtige vlinder. Zie mijn vleugels, kijk hoe ik vlieg, ik kom hoger en hoger. Zou de rups het geloven? Misschien niet, maar het is wel zo. En als wij veranderd worden door de Heer, dan stralen we uit naar buiten. De kinderen en mensen om ons heen zullen het zien. Je wordt een steeds mooier persoon, niet alleen van buiten, maar vooral ook van binnen. En dat zie je ook weer aan de buitenkant! Bijzonder, toch?

Op de volgende twee bladzijden vind je twee werkjes.



Jezus verandert je, en dat is heel mooi.
Je bent al goed, je bent al mooi...
...maar God laat je van binnenuit stralen.

Print deze pagina (1 keer of vaker, wat je fijn vindt), knip de vlinders uit, en vorm er een mooie vorm van op een groot vel papier. Bijvoorbeeld een groot hart, of een cirkel. Schrijf in het midden van het hart of de cirkel wat jij graag zou willen leren, zodat je een nóg mooier persoon van binnen wordt.



Kleur de vlinders met je
lievelingskleuren.

