

God roept Abraham



Noorderlicht
ROTTERDAM
dienst

Oranjekerk
Zondag 24 april 2022
Voorganger: Matthijs Fietne

Preek

Dienst 24 april 2022, voorganger: Matthijs Fietne

Bijbelgedeelte: Genesis 12:1-9

God roept Abraham

We moeten vanmorgen goed begrijpen waar deze tekst zich in de Bijbel bevindt. In het begin van Genesis lezen we over de schepping, perfect en zonder fouten, al snel daarna lezen we over de zondeval. En dan tot en met Genesis 11 lezen we over oude Bijbel verhalen, over mensen die telkens niet gehoorzaam zijn, hun eigen wil doen en bijvoorbeeld een naam willen maken voor zichzelf. En dan lezen we we groot geslachtsregister dat eindigt bij Abram. Waarbij de cirkel weer rond is. Het leven in het paradijs, de oude Bijbelverhalen waarna Abram wordt verwekt. Laten we lezen over deze Abram in Genesis 12 vers 1-9.

[Genesis 12:1-9](#)

dat is vreemd eigenlijk, opeens is daar Abram die ten tonele komt. Er wordt in de voorgaande hoofdstukken niks over hem gezegd, enkel in een paar verzen wordt zijn familie stamboom neer gezet. Er wordt wat verteld over waar hij vandaan komt, zijn vader komt uit Ur, dat ligt in het hedendaagse Irak, en ze zijn in Haran neergestreken, een stad die ligt nu op de grens van zuid Turkije. Daar gingen ze wonen met elkaar, in ieder geval met zijn Vader Terach, Abraham en zijn Vrouw, dat is Sarai en met een aantal familieleden.

Verder lezen we helemaal niets over Abraham. Er wordt aan Abraham zelf en over zijn bezittingen geen woorden gegeven. We mogen uit de context van het verhaal opmaken dat Abraham op dit punt van zijn leven geen arme maar ook zeker geen bijzondere rijke man is, al heeft hij het zeker niet slecht, hij heeft immers de nodige bezittingen.

Hij woont samen met zijn inner circle en ook zijn familie kan worden onderhouden. We lezen nergens in de Bijbel dat hij weg moest uit Haran omdat er te weinig voedsel was om zijn familie te onderhouden. Er waren bezittingen vergaard. We kunnen hieruit wel opmaken dat hij zich in de bovenklasse bevindt van de samenleving, maar de quote 500 zal hij zeker niet hebben gehaald. De situatie hoe Abram leefde, lijkt wel in enige mate op de manier hoe wij hier in Nederland leven, in een land waar er rijkdom is en waar mensen het over het algemeen prima hebben, er is brood beschikbaar en er is een dak boven het hoofd. We mogen wel stellen dat we het goed hebben in Nederland.



Over zijn vrouw Saraï lezen we wel een belangrijk feit die we in ons achterhoofd moeten houden om deze Bijbeltekst beter te kunnen begrijpen. Zo lezen we dat Saraï onvruchtbaar is en geen kinderen kan krijgen, meer wordt er niet over gezegd. Dat is het enige wat er over haar wordt gezegd in dit bijbelgedeelte. Er wordt over Abram en Saraï als persoon niet zoveel verteld, vrijwel niks. Hierom lijkt het mij goed om verder te kijken naar het handelen en wandelen.

De roeping

Abram, 'Trek weg uit je land, verlaat je familie en verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.' Ja dat moet wat zijn geweest voor Abram, opeens die vreemde stem, misschien is het letterlijk een stem geweest, misschien sprak God tot Abrams hart, we weten alleen dat God tot hem sprak: Ga weg uit je land, verlaat je familie, verlaat je vaste patronen, verlaat je zekerheid en gá. God die tot Abram kwam om hem met gebiedende wijs te roepen.. Dat hij alle schepen achter zich moet verbranden en om zich in een onzeker en gevaarlijk avontuur te storten, op het woord van een God, die zich nog niet had bewezen. Wat een risico! Wat een avontuur.

Zou dat bij ons ook kunnen gebeuren?

Of je nu opgegroeid ben in een gereformeerde kerk, een evangelische kerk, pinkstergemeente of misschien kom je pas sinds kort naar de kerk. Ineens word jij geroepen. Opeens is daar een verlangen of een stem in je hart. Een die je eerst niet thuis kan brengen. Hij komt van buiten zomaar jouw wereld binnen. Een andere werkelijkheid breekt aan. Daar mochten we vorige week ook over horen, hoe die andere werkelijk met Pasen, door Jezus die aan het kruis is gegaan, onze levens binnen breekt.

Een werkelijkheid die opeens jou gedachte en jouw wereld binnen komt. Een waarvan je misschien in verwarring raakt, die je aan het twijfelen brengt, maar waar je iets mee moet. Niet het moeten omdat het verplicht is, maar het moeten, omdat je merkt dat deze stem zo sterk is, dat je er naar moet luisteren, je wilt gewoon, je moet gewoon, je kan niet anders. En je begint het te begrijpen wat er in je hart afspeelt. Het is God zelf die voor deze reuring zorgt. Hij kiest ervoor om in jouw leven te komen, en dus niet omdat je zo'n goede vrome levenswandel hebt, of omdat je een hoge pief bent of omdat je flink aan het stijgen bent op de carrièreladder.

God sprak tegen Abram, 'Trek weg'. Heb jij dat ook weleens meegemaakt, dat je je zo persoonlijk voelde toegesproken, voelde aangesproken, dat je je zo gezien voelde? God kan er verschillende manieren voor gebruiken. Een preek op zondag ochtend in de kerk. Wat een juf of meester tegen de kinderen op school vertelt. Wat er op een Alpha cursus, een prayer course of tijdens Noorderlicht Tafelt aan de orde komt. Of misschien wel tijdens een bakje koffie na de dienst, als je met iemand een goed gesprek voert en elkaar in de ogen aankijkt. Het kan ook tijdens het luisteren naar een meditatie via youtube of de radio. Die éne rake opmerking of handeling van die vriend of vriendin. Dan horen we in en achter de stem van een mens ineens die roepstem van God, die zegt, ja, jij.



God spreekt ook tot ons door ingrijpende gebeurtenissen, een ziekte, een sterfgeval. Maar hij kan het ook zonder omstandigheden doen. De omstandigheden zijn niet zo belangrijk. Er staat bij Abram ook niets aangegeven over omstandigheden. Het maakt niet uit hoe God het bij Abram deed, dus dan maakt het ook niet uit hoe hij het bij ons doet. Als we die stem maar mogen verstaan in ons leven.

Hoorde jij die stem al? Als jij die stem nog nooit gehoord hebt in je leven, wil ik jou deze morgen uitnodigen, om na de dienst naar het gebedsteam voorin de zaal te komen, hier kan je bidden maar ook gewoon even je verhaal doen, hier wordt er naar je geluisterd. Of misschien heb jij nog zo je twijfels en vragen over God en snap je niet hoe het allemaal kan gebeuren. Dan is het goed om Hem op te zoeken, in gebed, in de Bijbel of via muziek. Denk er van de week nog eens aan om die podcast weer op te zetten, om naar die kunst te kijken waar jij zo van kan genieten. Zoek deze ene bron op, waar jij door geïnspireerd raakt.

De beloftes van God

Trek weg uit je land, verlaat je familie, en je naaste verwanten en ga naar het land dat ik u wijzen zal.

Abram moest van God gaan emigreren. Hij moest naar een andere plek optrekken, naar een plek waar hij nog geen weet van had.

Wie in de tijd dat Abraham leefde, en wegging uit de verbanden van zijn stam, was zijn leven echt niet meer zeker. Op elke hoek van de straat schuilt wel een gevaar, het kwam meteen op je af. Je moest voor je eigen eigen en drink zorgen, honger en dorst, wilde dieren die je tegenkwam, andere volken die je als indringer zagen en je wilde vermoorden. Je was voor je gevoel ook de bescherming kwijt van de godheid die jouw familie vereerde, deze bleef achter bij je stam en bood jou geen bescherming meer. God vraagt echt heel veel van Abram, eigenlijk vraagt hij of Abram zijn leven aan Hem toevertrouwt. Hij moest alle banden van zekerheid, liefde, saamhorigheid en vertrouwen los scheuren. God ziet dat ook, en noemt alle cirkels bij naam, 'verlaat je land, je familie en je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen'.

"En ga naar het land dat ik je zal wijzen." Dat laat iets zien over iets wat in de toekomst pas gaat afspelen. Abram krijgt niks concreet in handen hoor, geen uitgebreide reisplannen, routebeschrijvingen bij welke snelweg je eraf moet of een wegenkaart. Nee, hij moet op reis, wegtrekken op de bonnefooi, zo zeggen we dat zo mooi, het betekent letterlijk, te goeder trouw, hij moest weggaan en vertrouwen op de woorden van een God die zich nog niet aan hem had bewezen. Hij moest wegtrekken in:

- Geduld, dat het allemaal ooit een keer duidelijk zou worden,
- Geloof, dat het ook allemaal zo wordt en waar is als God het zegt,
- Gehoorzaamheid, hij moest op pad gaan.



En dan horen we de beloften die God doet:

Ik zal je tot een groot volk maken.

De tweede belofte die God doet in dit hoofdstuk. En deze belofte moeten we echt zien in het licht van Saraï die onvruchtbaar is, ze kan géén kinderen krijgen. Hoe kan Abram dan toch gezegend worden met een groot volk? Hoe kan Abram op deze belofte blijven geloven, hierin volharden? Een oudere man en een onvruchtbare vrouw krijgen een groot nageslacht.

Waarom zou Abraham wegtrekken en gehoorzamen aan de oproep van God? Hoe kan het dat hij die roeping zo gehoorzaamt?

Waarom zou Abram wegtrekken? Waarom zou hij dat doen? Omdat de Heer het aan hem gevraagd heeft. Hij heeft die opdracht gekregen voor zijn leven. Het zal echt geen makkelijke tocht geweest zijn, we hebben erover gelezen, ze kwamen tegenslag op tegenslag tegen, Teleurstelling op teleurstelling, ze moesten van plek naar plek steeds voort. Eerst kwamen ze aan bij het land Kanaän, was deze bewoond door een ander volk... Ben je onderweg naar de plek. En dan kom je aan en is er geen mogelijkheid om daar te verblijven, sterker nog, je moet op een later moment terugkomen, terwijl je geen idee hebt wanneer je weer naar binnen mag.

Dan opeens verschijnt de Heer aan Abraham en zegt:

'Ik zal dit land aan jou nakomelingen geven'.

Ik heb dit niet bestemd voor nu, heb nog geduld, dit land geef ik je in de toekomst. En wat is de reactie van Abraham hierop? Hij bouwt een altaar voor God. In deze tijdelijke teleurstelling bouwt hij een altaar om God te loven en te prijzen. Een altaar is echt een plek van ultieme aanbidding, van gehoorzaamheid en overgave. Abraham geloofde dat wat God hem had gezegd, dat het ook echt uit zou gaan komen. Dat is de reden waarom hij die roeping zo gehoorzaamt.

Ook levert deze belofte van God een spanning op voor Abram. Hij kan natuurlijk geen kinderen krijgen bij Saraï, maar God beloofd dit wel. Aan de ene kant de werkelijkheid, voelbaar, tastbaar, empirisch waarneembaar. En dan aan die andere kant, de beloften van God 'Ik zal je tot een groot volk maken, en alle volken op deze aarde worden hierdoor gezegend'. Als een soort vergezicht op de horizon. Wat een grote belofte die God hier doet. Nee deze belofte is niet klein. God zelf zal ervoor zorgen dat er een groot nageslacht zal komen. Op een plek die hij voorbestemd heeft. Een nageslacht waardoor de hele wereld gezegend zal worden. Wat een zegen voor de wereld.

Waar bestaat die zegen dan uit voor de wereld? Nou uit die belofte die God aan Abraham heeft gedaan. De woorden van God aldus: '

Ik zal je tot een groot volk maken en alle volken op de aarde zullen gezegend worden door jou'.

Het heeft vorige week Pasen mogen worden. Hier zagen we deze belofte voltrekken.



De belofte dat alle volken gezegend zullen worden door Abraham heen. Door de reis die Abram is gegaan, is het volk Israël geboren. God maakte Abram het kanaal waardoor hij zijn zegen wilde voltrekken aan de wereld. Waar vele jaren later de Christus werd geboren. Jezus Christus is zelf de zegen die God beloofd aan de wereld. God voltrekt in Jezus Zijn eigen beloftes.

Abram wist dit nog niet. Hij wist nog niet dat uit zijn geslacht de messias, de verlosser, onze Christus geboren zou worden. Wat Abraham wel zeker wist is dat hij geloofde in de belofte die God aan hem gemaakt heeft. En ook mogen wij zo Abram hierin navolgen, en geloven in de beloftes die God aan ons heeft gemaakt. Hoe kunnen wij dat? Dat kan voor veel manieren. Maar in ieder geval door ons te oefenen in gebed en door telkens weer het Woord open te slaan en er uit te lezen. En dat is echt niet makkelijk. Dat zal net als bij Abram een flinke opgave zijn, we moeten keuzes maken en in geloof op reis gaan. Als we erin geloven, mogen we net als Abram weten wat onze eindbestemming is. Ze zeggen het hea. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Daar mogen we in geloven en op vertrouwen.

Het geloven en vertrouwen is het vast en zeker weten dat iets zo is en dat het op die manier gaat gebeuren. En als God een belofte doet, zal hij het waarmaken. En God maakt ontzettend veel beloften door de Bijbel heen. Zoek deze beloftes op in de Bijbel en oefen jezelf hierin.

Een aantal beloftes mogen we mee naar huis nemen:

Wees niet bang, want ik ben bij je, Vrees niet, want ik ben je God, Ik zal je sterken, ik zal je helpen, Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jesaja 41:10)

- **Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.** (Mattheüs 7:7)
- **Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.** (Johannes 11: 25-26)
- **Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.** (1 Thessalonicenzen 5:24)

Want hij die de belofte heeft gedaan, is getrouw.

Amen

